

# PAPEL PICADO SLINGER

In Mexico worden jaarlijks de doden herdacht met een groot feest dat Día de Muertos (dag van de doden) heet. Voor veel Mexicanen een bijzonder feest, waarbij de mensen en dieren worden herinnerd die er niet meer zijn. Hun leven wordt gevierd! Niet op een verdrietige manier, maar juist met veel gezelligheid door samen te komen en herinneringen op te halen. Er is lekker eten, vrolijke muziek en de huizen en straten worden kleurrijk versierd. Overal zie je lachende skeletten en kleurige slingers met motieven van bloemen, botten en schedels. Deze slingers heten papel picado en betekent 'geperforeerd gekleurd papier'. Het zijn dus papieren vlaggen met gaatjes erin. Vroeger werden de papel picado met beitels gesneden van dikke stapels vloeipapier. Maak je eigen papel picado slinger gewoon met een schaar!

